

NPC 4^e divisie

Lisse, 25 november 2017, de 5^e speeldag : les Boules fleuris 3 - Grand Cru 2

De spelers van vandaag zijn de dames Elly, Helma, Lien en de heren Cors, Leen en Mart. Géén reservespeler dus, maar we voelen ons fit, fijn, fleurig, fantastisch, flitsend én fris ! We zijn al namens de vereniging via een mailtje welkom geheten . Contactgegevens worden vermeld, een link naar vanAnaarBeter vanwege de vele werkzaamheden in de Bollenstreek, naam van de scheidsrechter én onze gastvrouw ! Chantal, en wat aandachtspunten zoals gebruik van werpcirkels, scorebord en kantinezaken. Een sportief en vriendelijk gebaar, dat door ons erg op prijs wordt gesteld. We schuiven aan de voor ons team gereserveerde tafel aan en dan is er éérst koffie, want de helft van de spelers heeft een woest avondje achter de rug, maar daarover later meer ...

Ons speelveld vak C bestaat uit 1 kale baan (de bal valt naast je voeten uit je hand en rolt dan nog 8 meter door ...) en 2 banen met ietsepietsje méér bodembedekking : we zullen onze manier van spelen dus sterk moeten aanpassen en dat blijkt best wel lastig !

Elly en Leen kijken al gauw tegen een 6 – 0 achterstand aan, maar ze raken al snel vertrouwd met het Anders Gooien en lopen goed in . Helaas niet snel genoeg : 13 – 10. Sombertjes zegt Leen : “ ’t ging niet zo goed “, ’t zat er effe niet in “, ” ’t terrein ligt ons niet zo “ en vooral “veel mazzelballen van de tegenstander “ ..

Cors en Mart spelen niet lekker : net niet goed genoeg geplaatst, net niet de goeie bal geschoten, net niet dat butje op moeten spelen, net niet op tijd verdedigd, kortom, het is de bekende Het Is Het Net Niet partij : 13 – 5.

Lien en Helma gaan lekker van start ; met goed overleg en tactisch juiste beslissingen nemen ze een 0 – 7 voorsprong. De tegenpartij kruipt punt voor punt dichterbij, maar de dames blijven geconcentreerd spelen. Met een enorme mazzelbal (daar is-ie weer ! ..) komt IBf op 8 – 10, oppassen dus, maar Grand Cru houdt dapper stand én afstand, uitslag 10 – 13 !

Tussenstand IBf – Grand Cru 2 – 1.

Cors vertelt onder het genot van een kop erwtensoep (mét rechtopstaande lepel) dat in zijn auto, een Renault, het computergestuurde, in het dashboard geïntegreerde bandenspanningsmetertje niet goed werkt én dat zijn TomTom dame haar stem ineens kwijt is. Leen beweert dat die auto dan zeker met de Franse slag in elkaar geknutseld is (hij rijdt zelf Degelijk Duits ...).

Gaan we beter presteren in de triplete wedstrijden ? Elly, Helma en Mart verliezen de toss en komen er op die super kale, super gladde baan 13 (ook dát nog) niet aan te pas. De thuisploeg plaatst gewoon veel beter, wij komen niet goed in ons spel en hollen achter de feiten aan. Dus verdiend verloren : 13 – 2.

Bij Lien, Cors en Leen gaat de strijd gelijk op; de boules rollen lekker over dat andere biljartlaken, er wordt knap geschoten en ze hebben een kleine voorsprong 10 – 12 . Cors plaatst het 13^e punt, maar IBf kan dit verbeteren. Leen schiet mis, dus nu verdedigen en hooguit één puntje weggeven ! Maar die laatste boules worden niet lekker gegooid, en de

tegenpartij kan met de laatste 2 ballen de winst naar zich toe trekken : 13 – 12. Na deze goede en razend spannende partij is de tussenstand 4 – 1 , dus dat wordt knallen en vlammen in de laatste 3 wedstrijden om er toch een gelijke stand uit te slepen !

Maar eerst de Mega Caloriebom van Bakker Cors :

#pruimenjam#cashewnoten#rozijnen#wortelsnippertjesvanAppie#datmoetvandaagtochecht opspul#restjedeeg is samen #mijnhelezielenzaligheidtaart !! We zijn er stil van ..

Elly en Lien komen na hun laatste partij zeer teleurgesteld de baan af : het liep van geen kanten, maar ze hebben wel vreselijk gelachen : 13 – 2 !

Helma en Mart spelen heel geconcentreerd, hebben goed tactisch overleg, maar dat laatste beetje geluk laat ze in de steek : 13 – 9.

Cors en Leen winnen hun partij met 4 – 13. We hebben ze dan wel afgedroogd, zegt Leen, maar tóch heb ik niet lekker gespeeld ?? Cors vindt dat dat allemaal tussen z'n oren zit .Nee , zegt Leen, die wéér het laatste woord wil, hij heeft een veel te enerverende vrijdagavond achter de rug : hij is met 16 andere bejaarden (kent u de serie Hendrik Groen ?) een woest avondje wezen stappen in Den Haag, die mauie stad achtûh de dùine. Dus hep hè voâh ut eâhs in zèn leive innun trem gezeite, de tremtennel gezien ondâh ut Spùi , e auvâh de Lange Paute en ut Plèn gewandeld ! Ja, dan ben je wel un paah dage van slag

Eindstand les Boules fleuris – Grand Cru : 6 – 2 .

Allemaal weer bedankt voor een sportieve en vrolijke dag !

Helma Vissers