



THEO'S TEGELTJES TRIVIA OP HERHALING

Jullie herinneren je vast nog wel Theo's tegeltjes trivia. Enkele daarvan worden in dit nummer herhaald om ze daarna nooit meer te vergeten.

In ons volgende bouletin zullen er nog een paar verschijnen die klaar stonden voor de rubriek "laat eens iets van je horen". Na nummer 11 is deze rubriek gestopt en zijn de tegeltjes niet meer aan bod gekomen. Maar ze krijgen een herkansing in Bouletin nummer 5.



Bij de voorplaat:

Alle stoelen zijn weer rookvrij gemaakt, net als de vloerbedekking en de hele kantine. Jammer dat wij er voorlopig niet in mogen.

LIDMAATSCHAP

Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het "orgaan" van de vereniging als op de homepage van de website.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:

4.

Het lidmaatschap eindigt door:

- a. opzegging door het lid;
- b. het overlijden van het lid;
- c. roeyement door de vereniging;
- d. opzegging door de vereniging.

5.

a. Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;

b. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:

1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaaart;
2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.

Opzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

LAAT EENS IETS VAN JE HOREN (VERVOLG VAN NUMMER 3)

Het relaas van een bouler zonder boubaan.

Ja wat moet je doen als alle klusjes in huis en buiten klaar zijn, de fiets van je vrouw poetsen, en dan zie je dat haar achterband slecht is en ook de koplamp stuk is.

Wat nu, niet moeilijk natuurlijk ik bel mijn vriend Hans Tas op en vraag wat te doen.

Hij zegt kom maar langs, in de garage de fiets opgehangen en alles bekeken, hij zegt ik ga naar Brand en haal een nieuwe band en een voorlamp even de nummers noteren.

De volgende dag weer naar Hans, fiets weer opgehangen en het achterwiel los gemaakt ketting eraf en het wiel een beetje laten zakken, oude banden er uit en nieuwe banden erin. Alles weer gemonteerd en het voorlicht erop gezet kabeltjes (want een e-bike heeft meerdere draden) aangesloten en proef gereden maar de versnelling klopte nog niet helemaal Hans er weer wat aan veresteld en weer een ritje maken nu klopte het wel. Dus een tevreden klant en daar heb je vrienden voor.

John wortel

Hier is dan mijn bescheiden bijdrage :

Ik lag in mijn tuintje en sliep, toen kwam er een mailtje dat riep:

" Ineke je moet ontwaken, om voor Grand Cru een stukje te maken....."

Ik baalde eerst als een stekker, want ik lag net zo lekker !

Maar kom op meid, niet zeuren, het moet gewoon gebeuren!

Er is al zoveel narigheid in deze voor velen hectische - tijd,

"Denk aan al die mensen, die hulp bieden dag en nacht,

waardoor wellicht veel leed wordt verzacht"

Ik wens dat iedereen zich goed zal voelen,

dan kunnen we weer fijn een potje gaan boulen !

liefs voor allen,

Ineke Kooijmans

Goe' petanquen...

Sylvia en ik zijn verwoede Frankrijkgangers (nu even niet...) en we hebben op onze vakanties heel wat balletjes gegooid. Fransen zijn van nature wat stug in de omgang, is onze ervaring, maar als je een potje met ze gaat boulen dan is het ijs snel gebroken. Ik spreek ook redelijk Frans en dat helpt ook.

Op de terugweg van Frankrijk naar Nederland wilden we de mooie Vlaamse stad Gent aandoen. Op een camping de caravan neergezet, het terrein verkend en er bleek helaas maar één boulebaantje te zijn. Ik ging naar het toiletgebouw en las een poster op de ingang deur. Nou..lezen hoefde niet echt, want een hardcore Vlaming stond naast mij de tekst hardop voor te lezen.

"Gaarne de toiletjes goe' kuisen en proper 'ouden!
'k iek dank u bij voorbaat,
de be-éerder Jean Luc de Nooyer"
Wat is het toch een heerlijk taaltje! Vanwege de poster heb ik na het "pissen" de "pollekes maar efkes goe gekuist"! (Hoe actueel is dit nu, Cor en Ona!)
De volgende dag zijn we de prachtige stad Gent gaan bewonderen. Wat een mooie gebouwen, wat een cultuur! Na het avondeten zijn Sylvia en ik gaan jeu de boulen. Een paar pubermeisjes zag ons spelen en kwamen eens kijken hoe dat boulen gaat. Ze gaven onderwijl steeds commentaar op z'n Vlaams en dat was zo leuk om te horen! Op een gegeven moment zei er één toen Sylvia mijn bal mooi weg schoot: "Amai...die'n madam daar met da' schone kleedjen an, die kan goe' petanquen!! Allez, kijk!"
De volgende ochtend, na het douchen en kuisen, sprak de directe buurman mij aan: "Aja 'k iek wilde nog aan uw deurtje kloppen, maar iek zag nog genen wemeling in uwen caravan (wemeling? bleek beweging te zijn....) Maar nu, wadde 'k iek vragen wilde: hedde gij stekskes?" Waarop ik jolig antwoordde: "- van de fucksia?" Hij keek mij niet- begrijpend aan, waarop ik hem uitlegde dat dat een bekend liedje van Annie M.G. Schmidt was. "Neen, stekskes, voor mijn gastoestelleke..." Mijn broek zakte af....stekskes bleken lucifers te zijn.....
Ach....kon ik u maar verwittigen van ons vertrek naar België.....dat taaltje!!!!Vanaf die tijd stond mijn wekkerradio op de BRT. Werd ik twee weken later gewekt met het nieuws: "Op den rijksweg Zelzate- Gent zijn twee gangsters (op z'n Nederlands uitgesproken) vastgenomen....." Ik was een gelukkig mens.

Wim van Unnik

Hierbij wil ik ook gehoor geven aan de oproep "laat eens iets van je horen".
De grootste voetballer aller tijde zei het ooit "ieder voordeel heb z'n nadeel".
Sinds 1994 wonen wij in dit huis met een ruime berging, waar makkelijk twee fietsen in kunnen staan. In de loop der jaren is er zoveel troep bijgekomen dat je eerst het een en ander opzij moest zetten voor je bij je fiets kon.
In de tijd voor de coronacrisis had je altijd wat te doen waardoor je niet tot opruimen kwam. Iets te doen voor mijn werk of de club.
Nu dat niet aan de orde is en je de hele dag de tijd hebt ben ik maar aan het opruimen van de berging begonnen en is er ruimte voor zelfs nóg twee fietsen. Ik kwam een partytent tegen die maar 1 keer is opgezet bij Grand Cru. Deze staat nu klaar voor Avalex.
De boodschappen doe ik tegenwoordig alleen. Dody blijft zo ver mogelijk bij iedereen vandaan, dit betekent dat ik twee keer in de week 's morgens op 07:00 uur bij Albert Heijn voor de deur lig en waar ik meerdere lotgenoten en clubleden tegenkom, waaronder Willem Paans.
Voor de rest van de dag is het de krant lezen, cryptogram maken, iPad spelen, bankhangen en naar buiten kijken of de koolmees weer gaat broeden in

het schoongemaakte kastje.
Wij kunnen gelukkig nog wel een wandelingetje maken, waarbij wij ons dagelijks de moeilijke vraag stellen "gaan we deze keer naar links of naar rechts?". Dody was deze maand jarig. Deze keer moest dit zonder visite, komt goed uit want ik vind het toch niks al die familie over de vloer.
Het is niet zo goed voor de spieren dit binnenzitten en ik denk erover om mee te doen met "Nederland in beweging", zolang als de club gesloten is.
Voor de komende tijd wens ik alle leden:
"Doe voorzichtig, hopelijk tot snel in goede gezondheid".

Cees Henze

Misschien vinden boulers het leuk om hun dagbesteding in deze tijd, zonder sociale voorzieningen met elkaar te delen. Mogelijk brengt dat mensen op ideeën. Laat ik met mijzelf beginnen. Voor de beweging doe ik in de ochtend mee met 'Nederland in beweging' van MAX. Het begint om 10.15 uur en duurt een kwartier. In dat kwartier worden al je spieren aangepakt. Als je het een dag vergeet, dan kun je natuurlijk het altijd met
Programma terugkijken het oppakken.
Voordat we teruggeworpen werden op onszelf was ik met kalligrafeerlessen begonnen. Dat doe ik op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gebouw tegenover de Leilinde in Leidschenveen. Nu heb ik de tijd om te oefenen thuis.
Ook heb ik een handwerkpakket gevonden bij het opruimen, dat ik nu eindelijk na 26 jaar in elkaar ga zetten. Niet met de naaimachine, maar met de hand!

Ellie de Stürler

Beste mensen toch ook maar wat van mij laten horen. Fijn om al die berichtjes van jullie te lezen. Ik wens jullie dan ook allemaal het allerbeste en hoop gauw tot ziens in betere tijden.

Hartelijke groeten Tiny de Jongh

Hallo hooggewaardeerd bestuur.
Helaas ben ik geen ster in het schrijven van opbeurende verhalen e.d., maar natuurlijk wil ik langs deze weg iedereen een hart onder de riem steken en laten weten dat aan deze zijde veel aan iedereen wordt gedacht en de wens wordt uitgesproken dat we snel weer een boule mogen werpen samen.

Jacques en Marianne Poot

Door de pandemie die de hele wereld treft zitten we allemaal zoveel mogelijk thuis dus alleen als het hoognodig is even boodschappen doen en het liefst voor een week tegelijk, allemaal 1,5 meter afstand houden en géén bezoek ontvangen en helaas ook geen Jeu de Boules spelen en dat is wel heel heftig, nu kom je erachter wat Grand Cru'82 voor ons sportieve plezier en sociale contact betekend.
Oké dat weten we nu maar ontstaat toch op den duur

een leegte.

Onze schoondochter en zoon hebben o.a. beeldhouwen als hobby en zijn Elly en ik een paar jaar geleden uitgenodigd om dat met elkaar een keer te doen, wij waren absoluut onkundig daarin.

We zijn eerst met hun in de beeldhouwwinkel op de Maanweg speksteen gaan kopen, dat heb je in verschillende hardheden dus beginnen met de zachtste (je heb hardheden van 1 tot 5) en enkele gereedschappen.

Op naar hun tuin, daar zijn we een hele dag aan het zagen, vijlen, beitelen schuren en polijsten geweest om ons eerste kunstwerk te maken.

We zagen er na die dag uit alsof er een zak kalk over was uitgestrooid want het geeft heel veel stof.

Door de nu ontstane situatie met eigenlijk verplicht thuis ben ik in de tuin weer lekker gaan beeldhouwen, ik had gelukkig nog een aantal stenen want het ook die hobby is bij ons overgeslagen.

Ik heb nu drie kunstwerkjes gemaakt wat met Jeu de Boulen en Grand Cru '82 te maken heeft (ben ik toch met boulen bezig geweest)

Mart Rozenburg

Hopelijk zien we elkaar weer snel op de banen of lekker op het terras.

Elegant wonen aan het water stond in 1985 bovenaan de prospectus van Pro-architecten.

Ik ben in Leiden geboren en heb tot ons trouwen, daar aan de Oude Rijn tegenover de molen van Noordman gewoond. Het zal daarom zijn dat ik altijd verlangd heb naar een woning aan het water.

Waar voor 1980 de zaadfabriek de Zwaan heeft gestaan, staat nu een complex woningen, gedeeltelijk koop en een ander deel verhuurd door Vidomes. (nabij de Geestbrug)

De locatie is nogal bijzonder het is immers een drie stedenpunt. Wij wonen op de Corbulokade in Voorburg. Voor onze woning ligt de Trekvljet; dit is Haags grondgebied en aan de overzijde kijken wij op de Cromvlietkade te Rijswijk. We hebben vanuit onze beneden woning een fraai uitzicht op het water en op dit water is altijd wel bedrijvigheid. Grote zandschuiten, boten met 16 containers huisvuil, plezierbootjes en veel boten van roeiverenigingen.

Een fijne bijkomstigheid is dat mijn tweede passie vissen is. Ik kan zowat vanaf ons terras een hengel uitgooien in de Trekvljet en het is dan ook nog een goed viswater.

Je begrijpt nu wel waarom wij tevreden zijn met onze woning en wij dit elegant wonen vinden. Met eigen ogen zien. Kom dan langs voor een kopje koffie.

Groet en blijf gezond **Rob Pont**

Het is een goede gewoonte om aan nieuwe leden te vragen of ze al eerder hebben "gejeudebouled" (is dat eigenlijk wel een werkwoord). Vaak krijg je als antwoord dat ze dat op de camping in Frankrijk hebben gedaan. Zo is het ons ook overkomen. Wij waren nog niet veel in Frankrijk op vakantie geweest, meestal was het Spanje of de Spaanse eilanden,

Nieuwkomers opgelet

Wanneer u pas lid bent geworden van onze vereniging kan het gebeuren dat u niet direct wordt uitgenodigd mee te spelen. Het is echter niet de bedoeling dat er nieuwe leden "aan de kant" blijven staan. Het beste kunt u er voor zorgen dat u bij de opening om 12:45 uur aanwezig bent omdat zich dan teams vormen.

In de pauzes

Wilt u de boules in de (thee) pauze niet op de banen laten liggen? Graag meenemen of buiten de baan achterlaten



Venestraat 83 - 85
2266 AX Leidschendam

Tel: 070 320 11 78
Fax: 070 317 91 83

Web: www.dickolsthoorn.nl
E-mail: info@dickolsthoorn.nl

D. Olsthoorn: 06 542 17 178
M. Olsthoorn: 06 273 81 399

Griekenland, 'n keertje rondgereden in Amerika, Denemarken, Oostenrijk maar Frankrijk, nee dat trok ons niet zo. Inmiddels is het ons favoriete land geworden en hebben wij al heel wat streken in Frankrijk bezocht. Het een en ander gelezen over een mooie omgeving en zo kwamen wij in de Dordogne terecht. Met mijn Havo Frans en een zoon die een talenknobbel heeft konden wij ook nog eens goed uit de voeten in het vakantiedorp met veel Fransen. Het eerste jaar reden naar de Cognacstreek omdat Cees zo heel graag eens naar Hennessy wilde. Daar logeerden wij in een hotel. Daarna ging de reis naar het vakantiedorp Perigord in de buurt van Sarlat. (Dordogne). Het vakantiedorp was voor de eerste keer in gebruik en er mankeerde hier en daar nog wel wat aan de inrichting. De eigenaar Dominique Imberty deed zijn uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Zijn vrouw en zijn vriend, die onderwijzer was, hielpen hem daarbij. Dan kwam het voor dat in het restaurant het eten op tafel stond en met een "bon appetit" wij smakelijk eten werden gewenst. Maar zonder bestek en zonder borden. Het was een aandoenlijk gebeuren daar allemaal en dat maakte het juist zo heel erg leuk en daardoor zijn wij er 5 keer geweest.

Het eerste jaar werden er iedere dag activiteiten georganiseerd, zo ook Petanque??

Wat is dat vroegen wij aan Dominique waarbij hij verbaasd antwoordde dat het Jeu de Boules was. Nou dat kwam ons bekend voor. Cees en Dennis schreven in. Ik niet want ik hou helemaal niet van spelletjes en zeker niet waar ik dan ook nog bij moet bewegen.

Achteraf hadden ze beter niet mee kunnen doen want in geen enkele partij werden punten gescoord en dat was tegen het zere been van de beide heren. Thuis in Nederland namen zij zich voor dat er boules gekocht moesten worden en ergens zouden gaan oefenen. Mijn vader was toen lid van de gemeenteraad en wist van Grand Cru. Hij raadde de mannen aan om lid te worden van die club hier in Leidschendam. Daar konden ze goed oefenen. Zo gezegd zo gedaan. Het jaar daarop weer naar Dominique om weer in te schrijven voor Petanque. De eerste partij werd gespeeld tegen een stel Fransen. Dominique vroeg zijn landgenoten "en gewonnen zeker", de Fransen maakte een afwijzend gebaar en maakten met hun hand de vorm van een 0. Trots kwamen Cees en Dennis van de baan. Zij hadden met 13-0 gewonnen. Dat jaar werden zij tweede in dit toernooi en het jaar daarop werden zij kampioen. Die "Hollandais!", dat hadden ze niet verwacht.

Cees en Dennis waren nog steeds lid bij Grand Cru, ik besloot gewoon daar eens een kijkje te gaan nemen, het was oktober 1993, Dennis zou gaan stoppen vanwege onregelmatige tijden op zijn werk en dan had Cees ook niet zoveel zin meer. Dit kwam ter ore van het toenmalige bestuur, jammer twee leden weg. Plots kreeg ik 3 boules in mijn handen geduwd door de bestuursleden Balkenende met de mededeling "Gooi nu maar eens een keer, je gaat het vast leuk vinden". Wat gebeuren moest gebeurde ook, ik plaatste als de beste, het beginnersgeluk was

met mij en wat vond ik het toch leuk om te doen.

De opzet van het bestuur was geslaagd, Cees bleef lid en ik werd lid.

Dan ga je overal in rollen. In 1995 werd ik door Aad de Jong in het bestuur gevraagd. Na een kleine aarzeling heb ik dat toen gedaan. Ik heb via mijn werk in heel veel besturen gezeten en vaak gaat het mis, maar eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit in zo'n prettig bestuur gezeten als bij Grand Cru, ondanks de bestuurswisselingen is het altijd een hechte club geweest. Naast het bestuur van Grand Cru volgde ook nog twee keer Bondsbestuur 10 en 6 jaar.

Hebben Cees en ik dan ook nog wat gepresteerd op bouleniveau. Ja zeker, wij zijn 6 keer kampioen geworden van de, ter ziele, gegane WDC. Hebben één keer op het hoogste podium gestaan met het NK Mix en Cees staat menigmaal op de paal bij de triplete- en doublettekampioenschappen. Wij hebben heel lang meegedaan aan de Nationale Triplete Competitie, eerst met Eef Jansen, daarna met John Brom en als laatste met onze vriend Herman Lancee, die wij nog steeds missen, maar helaas wegens verhuizing is vertrokken naar Swifferband. (zie nummer 2) Ook met hun hebben goede resultaten geboekt. Tegenwoordig doen wij mee buiten mededinging omdat je weet dat er betere spelers zijn, maar wij doen mee omdat wij vinden dat je mee moet doen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Het boulen is nog steeds leuk, hoewel er door ons te weinig tijd voor wordt vrijgemaakt. Ooit heb ik me afgevraagd wat voor mij het leven zou inhouden zonder Grand Cru, een beetje meer rust misschien. Ik weet het al, ik heb het nu 6 weken ervaren. Nou het gaat niet gebeuren. Ondanks dat er ook nu nog genoeg te doen is voor de club, zou ik zonder echt niet kunnen!!!!

Dody Henze

Naar aanleiding het verzoek iets op te sturen voor Laat eens.... stuur ik bijgaand een klein verhaaltje over de geboorte van Peter Stuyvesant dat eerder als ingezonden stukje werd geplaatst in "De Haagse Tijden". Ik wens de bestuursleden veel succes met het bestuurswerk dat toch doorgaat en ook de nodige inspiratie maar vooral gezondheid in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groeten. **Theo Volkeri**

Toen ik in "De Haagse Tijden" van 3 maart j.l. het artikel "Roken in de jaren zestig" las moest ik - als eveneens ex-roker - terugdenken aan een Engelse zin met diverse sigarettenmerken waarmee een verklaring werd gegeven van de geboorte van Peter Stuyvesant. Deze zin luidt als volgt:

"Miss Blanche" went with "Philip Morris" to one of "The Three Castles" of lord "Chesterfield" in "North State". There she had a love affair with a "Hunter". After nine months she looked like a "Camel". "Dr. Dushkind" was sent for and he said "This is the result of a "Lucky Strike" between two "Players" and so "Peter Stuyvesant" was born".

Theo Volkeri

Huisarrest, iedereen al kasten opgeruimd tuintjes spic en span schuurtjes uitgemest? Ik wel. Ook maar alle kinderspeeltjes van Duplo, spelletjes en boeken van de kleinkinderen weggegeven (zijn inmiddels middelbare school leeftijd) en wat nu? Oh er staat nog een beeld in de tuin van zandsteen ooit gekocht toen onze kinderen nog pubers waren en nu niet meer om aan te zien verweerd en vol gaten. Na 4 dagen raspen schuren en poetsen heb ik mijn gezinnetje als nieuw weer terug, toch een beetje trots op mezelf.

Elly Roozenburg

VOLGENDE DATUM BOULETIN

2020

31 juli	14 augustus
18 september	2 oktober
23 oktober	6 november
4 december	18 december



WESTVLIETBEWAKING B.V.

24 uur per dag, 7 dagen in de week
bereikbaar en inzetbaar op gebied
van veiligheid en service.



info@westvlietbewaking.nl 070-3900254 www.westvlietbewaking.nl

SPONSORING

Onze adverteerders in het metertje

Van Kan Stomen en Wassen, Prins Frederiklaan 167, Leidschendam

D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam
Westvlietbewaking, Rijswijk

Bij Grand Cru hangen reclameborden van

AC Films, Leiden

Agaath weet Raad, Den Haag

Auto Ruiter, Wateringen

Balvert, Auto Susuki, Den Haag

De Bloemenvink, Leidschendam

Buitengewoon eten en drinken, Leidschendam

Chris van der Sman Timmerwerk, Leidschendam

Geelhoed Recycling, Nootdorp

Van der Helm uitvaartzorg, Damlaan Leidschendam

Intercoiffure, Leidschendam

Joey Dijkstra, Onderhoud, Voorburg

Jumbo, Leidschendam

Kelder Hazelnoottaarten, Den Haag

Kippie Leidsenhage, Leidschendam

Mooijman Verzekeringen, Westeinde, Voorburg

Mr. Oscar Vernooij, Voorburg

Multi Fysio, Isabellaland Den Haag, J.W. Friso-
laan Leidschendam.

Nederlandse Orgel Federatie

D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam

Opgewekt B.V. Zonnepanelen, Den Haag

Orchid Chinees Specialiteitenrestaunt, Leidschendam

Cafe "De Oude Sluys", Leidschendam

Autocenter van Paassen, Den Haag

Primera, Damlaan, Leidschendam

Promo de L' Eau, Rijswijk

Putman Techn. Inst. Bedrijf, Noordwijk

Reclame ABC, Middenweg, Den Haag

A. van Rijswijk, Leidschendam

RvDonk Installatietechniek, Den Haag

Rullens Tandtechnieker, Voorburg

Techno Security Services, Forepark, Leidschenveen

Tunderman Optiek, Leidsenhage, Leidschendam

Vreeburg Slagerij, Voorburg

Westvlietbewaking, Rijswijk

Van Zelst, Sassenheim

Klantendisplay

ABC Reclame

WenWah

Brand Fietsenhandel

Vreeburg Slagerij

Chris van der Sman Timmerwerken.

Schenkt u eens wat aandacht aan onze sponsors en adverteerders en als u er bent laat dan weten dat u van Grand Cru'82 komt.

Graag wil ik even inhaken op het leuke stukje van Wim van Unnik:

Jaren geleden logeerden Frans en ik een weekje in een chambre d'hôtes in Frankrijk. Er waren veel gasten allemaal Frans, dus s'avonds bij de maaltijd buiten een lange tafel met eters.

Wij hadden bij aankomst onze koelelementen voor de koelbox afgegeven om deze gekoeld te bewaren. De avond vóór wij zouden vertrekken arriveerden er een stel Belgen waar wij gezellig onze belevenissen mee konden delen in het gezellige Vlaams. De volgende ochtend wilde Frans de koelelementen terug vragen maar wist met geen mogelijkheid hoe die in het Frans heten, dus hij naar de Belgen die zouden dat wel weten maar nee hoor wij kregen als antwoord "oh wij noemen dat gewoon "die dingksjes". Makkelijk toch.

Trees Schreiner

Beste boulers.

Vorige week was ik aan mijn verhaaltje begonnen, maar helaas halverwege was het miltje ineens weg en kon het nergens op mijn computer vinden!!

Balen, maar hier een korte versie en wat goede raden. Jarenlang heb ik de verhuur van Grand Cru verzorgd. Dit doet nu Nicolette.

Er zijn een paar die de revue passeren.

De verhuur in Benthuizen samen met Herman Lancée. Op een mooie dag wij naar ons adres aldaar. De auto van Herman had een open dak en wat ook toen al bestond een TomTom.

Een familie wilde eens wat anders organiseren voor hun golfvrienden en achter zijn huis was een boulesbaantje van de gemeente.

De TomTom was nog niet bijgewerkt en wij werden een fietspad op gestuurd, situatie was net veranderd. Toch maar het fietspad gevolgd, klein stukje maar, weg over gestoken en door naar ons adres.

Daar aangekomen, rond een uur of een in de middag moest Herman nog zijn boterhammetje opeten, door Marina klaargemaakt? , want het was tenslotte etenstijd!!

Wij aangebeld en werden zeer vriendelijk ontvangen en kennis gemaakt met deze familie.

Binnen gekomen stond daar een rijkelijk verzorgde tafel gedekt met de lekkerste broodjes, taartjes en wat je maar bedenken kon. Alles zelf gemaakt.

De baan buiten had haar man schoongemaakt en hebben we een clinic gegeven aan alle aardige en dankbare mensen. Wij hoorden er echt bij en tijdens het boulen werden er in een koeltas allerlei lekker drankjes en hapjes uitgedeeld. Het kon niet op.

Aan het eind van de middag weer naar huis na uitgebreid bedankt te zijn en alle waardering uitgesproken.

Het andere verhuurtje samen met Margreet Storcken In Benoordenhout in een verzorgingshuis.

Dit was kleiner, maar niet minder gezellig. Ik was van

tevoren opgebeld hoe een baantje te creëren op hun terras en het was heel bijzonder.

Ik dacht wat groepjes te maken, maar daar kwam allengs niets van.

Iedereen deed zoveel mogelijk mee, ook al zat je in een rolstoel of met krukken. Belangrijk was de saamhorigheid.

Met een Frans orgeltje werd het een aangename middag. Helaas was het een beetje koud buiten en werd er binnen afgesloten

Met een mooie bos bloemen en een voldaan gevoel gingen we weer huiswaarts.

Jaarlijkse verhuuren die terugkwamen en altijd gezellig waren: de militairen, eerst bij ons met ongeveer 400 man was altijd een beleving en er was ook een heel draaiboek voor met veel vrijwilligers die de gehele dag bezig waren. De laatste jaren gaan we elders onze begeleiding verzorgen.

Probus Rijswijk zijn er ook al jaren en deze hebben ALTIJD mooi weer!

Margot van Dongen.

Alweer 6 weken geen jeu de Boules. Wat gaan we dan doen? Tai chi, maar dat doe ik ook in verenigingsverband. Dus ook de workshop in Madrid gaat niet door wegens het Corona virus. Dan maar vakantie, maar ook dat wordt dezelfde week geannuleerd. Zullen we dan maar een weekje naar Giethmen, naar het boshuisje op een privé park. Maar ook dat gaat niet meer lukken, het huisje wel, maar niets is er meer open, geen musea, geen restaurant, dan kan je maar beter thuis blijven. Dan maar motor rijden, maar nee, ook dat wordt in deze tijd afgeraden. Gelukkig heb ik nog een hobby, postzegels verzamelen. Dat kan je alleen en in alle rust, niemand om je heen met 1,5 meter afstand. Alles weer eens uitzoeken. Mijn verzameling is vooral Scandinavië, speciaal Zweden en via internet kan je nog zat aankopen. Zweden waar ik als vakantie land ook gek op ben, de natuur, de ruimte en de vriendelijke mensen. Gelukkig kan ik nog verder met mijn werk als aannemer/timmerman. In goed overleg met de opdrachtgever en als we ons houden aan de regels, kan ik nog steeds werken, dat is fijn. Verder wens ik iedereen veel gezondheid toe en denk nog even aan een bijdrage voor een tegeltje voor onze vereniging.

Groet Chris van der Sman

Corona en Grand Cru'82

Corona, corona en en nog eens corona. Het verschrikkelijke virus beheerst ons leven. Verschrikkelijk! De meest bizarre verhalen horen wij om ons heen, maar ook via de televisie radio. Maar ook in de krant lezen wij vreselijke verhalen.

Van 7 t/m 14 maart zijn wij een weekje naar Andalusië geweest. Het was genieten, de hele week zon, heerlijk. Van de coronavirus was niets te merken. Alles ging zijn gangetje. Natuurlijk hebben wij de ellende in Nederland via de smartphone meegekregen. Op de laatste dag tijdens de transfer naar het vliegveld

vertelde de hostess dat wij geluk hadden omdat wij met het laatste vliegtuig naar Nederland gingen. Een beetje paniek ontstond toen.

Wij kwamen in een andere wereld terecht.

Op het ogenblik moeten wij zoveel mogelijk thuisblijven. Dus maandagavond geen zingen, dinsdagmiddag geen jeu de boules, woensdagmiddag geen biljarten en donderdag niet oppassen en knuffelen met mijn kleinkinderen. Een vreemd leeg gevoel. Gelukkig is het de afgelopen dagen heerlijk weer. Dus de krant en een boek op het balkon lezen en daarna actief worden.

Hannie en ik wandelen en fietsen veel en ontlopen de mensenmassa. Ik heb de laatste tijd meer mijn wandelschoenen dan mijn gewone schoenen aangehad. Zeker 's-ochtends is het goed te doen. Wij hebben in de duinen, Waalsdorpervlakte, Landgoederenroute, Clingendael, Marlot, Haagse Bos gewandeld. Het hoogste punt was de Vogelplas, vanaf de Kniplaan richting Leidschendam was het één grote gele vlakte. En dit allemaal met mijn grootste vriend, de wandelstok. Vooruit lopen gaat prima. Bij thuiskomst zeggen wij tegen elkaar: "wij hebben elkaar weer uitgelaten". Dit hebben wij doordeweeks gedaan. In het weekend is het te druk om te wandelen of te fietsen, wij hebben dan een aangepast programma. Ook heel leuk, hoor.

Fietsen is lastiger, wielrenners en E-bikers houden zich niet altijd aan de voorgeschreven 1 1/2 meter afstand. Krap inhalen lijkt wel normaal.

Heel jammer is het dat wij de kinderen en kleinkinderen op een afstand zien.

Het boulen en de gezelligheid er om heen mis ik.

Het meten is weten, het nababbelen over alles en nog wat, het winnaars- of troostdrankje en door de bitterbal ingehaalde loempia. Dit is natuurlijk de sjeu.

En wie heeft bij de heropening het langste haar. Ik denk dat het thuisfront menig kapsel verknipt heeft.

Groeten, René Roozendaal

Een grapje tussendoor

Een vliegtuig met 5 passagiers aan boord – Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, de Paus en een 10-jarig schoolmeisje – staat op het punt om te crashen en er zijn maar 4 parachutes. Trump zegt " Ik heb er een nodig. Ik ben de slimste man van de VS en ik ben nodig om de pandemie op te lossen!" Hij neemt één parachute en springt. Johnson zegt "Ik ben nodig om de COVID-19 rommel in Groot-Brittannië op te lossen". Hij pakt er een en springt. De paus zegt: " De katholieken van de wereld zijn afhankelijk van mij voor troost in een tijd van angst." Hij neemt er een en springt. " Je mag de laatste parachute hebben," zegt Merkel tegen de 10-jarige. " Ik heb mijn leven geleefd.

Die van jou begint nog maar net." Het kleine meisje antwoordt: " Maak je geen zorgen, er zijn nog 2 parachutes over, de slimste man van de VS heeft net mijn schooltas meegenomen."

Hallo allemaal . Het is in deze tijd voor ons allemaal afzien . Maar we hebben zo af en toe ook gelukkig positieve berichten zoals wij . We zaten heerlijk op ons balkonnetje toen de telefoon ging . Hallo pa en ma kijken jullie eens naar beneden . Dus wij stonden op en keken naar beneden daar stonden de klein kinderen . Kijk eens wat we hebben gemaakt riep de kleinste . O!!!! Wat mooi riepen wij . Ze hadden een prachtige tekening gemaakt . We waren intzettend blij dat we de klein kinderen nog even hadden gezien . Een enorme verassing .

Marianne Poot

Het is 16 april 2020, mijn verjaardag. Hoe zal deze dag verlopen? Geen bezoek dus vooral een stille verjaardag. Niets is minder waar. Om half elf kwam er een telefoontje van onze dochter Sylvia: komen jullie naar buiten, wij staan daar. Buiten stonden Sylvia en Wim ons op te wachten en wat bleek? Ik had het kunnen verwachten, Wim had zijn gitaar bij zich en werden wij met een lang zal zij leven toegezongen. Wat een verrassing en dat met een groot boeket prachtige bloemen. Daar word je wel even stil van. 's Avonds kwam onze zoon met vrouw en dochter ons ook buiten feliciteren, ook al met een bos bloemen. En of dat nog niet genoeg was kwamen zondag onze andere dochter met haar man, die in Holten in Overijssel wonen, even om ons geluk te wensen. Dat was heel bijzonder, dat je vier uur rijdt om je moeder te feliciteren! Wij waren dan ook heel dankbaar dat mijn verjaardag zo is verlopen. Een verjaardag om nooit te vergeten.

Janine Marseille

Homeopathie...werkt dat eigenlijk wel?

Mijn schoonouders zijn Janine en Rien Marseille. Beide 92 jaar oud. Zij boult bij Grand Cru en hij speelt bowls en dat is te vergelijken met jeu de boules. Mijn schoonvader is lang huisarts in de Haagse Schilderswijk geweest. Als hij met de auto visites reed en een fout geparkeerde auto stond in de weg zodat hij er niet door kon, gebeurde het nogal eens dat een raam werd opengeschoven en er gebruld werd: Hé, kle-relelèjàh, pleurt op met die kar, want de doktâh mot er doâh, èkel!! Mot ik effe naâh beneje kaume!! Ze kenden zijn auto en toen hadden dokters een esculaap op de voorruit.

Bij ons moest een keer de woonkamermuur opnieuw gestuct worden. De stukadoor was een echte schilderswijker, 2 meter lang en een meter breed. Hij had ook een omvangrijke buik. Er werd op een gegeven moment aangebeld en het bleek mijn schoonvader te zijn. Meteen bij binnenkomst legde de stukadoor zijn spullen neer. Hé, doktâh! U ben toch doktâh Me-seijje! Kan u mèn nog? Ik ben Arie van Eck, weit u, van de Vermeâhstraat. Ons gezin kwam bè u in de praktèk

in de wèk. Me vadâh, moedâh en ik en al me broeâhs!
Enfin , die raakten aan de praat en het werk bleef een
tijd liggen, tot het moment: tering, me stuclaag staat
te drauge. Sorrie meneâh Meseijje, ik mot effe doâh-
gaan hoâh, andâhs ken ik niks meâh met die muâh!
Hij aan het werk, wij aan de koffie en na ongeveer
drie kwartier nam hij weer even een rustpauze. De
twee mannen raakten weer aan de praat. Hij vertelde
hoe het zijn familie was vergaan. Zijn ouders waren al
overleden. Mèn één na oudste broeâh Begtus is auk
al daud, nie eins vèftag gewogde, kankâh, doktâh.
Errag hê. Meidicène hellepe heus nie altêd hoâh,
vinnu auk nie, doktâh? Trouwes, me aum, kannu die
nog? Jaup, Jaup van Eck? Die was toch nie zau van
de pille, die was van de natuâhgenezing, krûide en
zo. Nâh, meneâh Meseijje, die ome Jaup hep tog eg
heil ze leve haumaupetie gegete en die is toch auk
mauwj daudgegaan hoâh!!

Sinds die dag hebben wij het hier thuis, als het zo ter
sprake komt, het altijd over "haumaupetie" en nooit
meer over homeopathie.....

Het gaat jullie goed in deze vreemde tijden, eventueel
ook zónder haumaupatie!

Wim van Unnik

Ik ben Hans Tas (die van de fiets van John), ik vind
het leuk om jullie verslagjes te lezen dus klim ik zelf ook
maar eens in de pen. Daar ik pas een paar maanden
lid ben van deze club, mis ik de Boules niet zo als
andere leden dit doen, denk ik. De laatste weken, voor
de crisis ging ik één maal per week boulen en speel-
de mee met "bal in de zak". Ik vermaak mij altijd wel,
met leuke en minder leuke dingen. Vorige week heeft
een bedrijf een nieuw riool aansluiting moeten maken
daar er een verstopping zat. Je kent dit wel, een stuk
van de tuin helemaal geruïneerd, tegels er uit, planten
kapot en een flinke aanslag op je spaarpot. Ik houd
erg van "rommelen" in en om het huis, wij hebben
een flinke voor en achtertuin, er is altijd wel iets te
doen. In de achtertuin heb ik een kweekkastje ge-
plaatst en daar groeit de eerste sla en andijvie al in,
in een plat kastje staat de bloemkool, werk genoeg
dus. Nee, vervelen doe ik mij eigenlijk nooit, toch zou
ik wel zin hebben in een potje boulen hoor, gezellig
en lekker buiten!

Groeten van Hans Tas

COLOFON

VOORZITTER:

René van Donk 070-7577080

SECRETARIS

Jacques van der Meer 070-3272835

PENNINGMEESTER:

Dody Henze 070-3271472

FACILITAIRE DIENST

Cees Henze 070-3271472

BARTEAM

John Wortel 070-3272263

VERHUUR EN PROMOTIE

Nicolette ten Bosch 070-3277847

REDACTIE:

e-mail: redactie@grandcru82.nl

Redacteuren:

Theo Proost

Diverse verslagen door leden

Eindredactie: Dody Henze

DRUKKER:

Editoo B.V. te Arnhem

BOULODROME:

Fluitpolderplein 1b, 2262 ED
Leidschendam
070-2224000

ING BANK

NL 16 INGB 00052649 89

SPEELTIJDEN

diinsdag 13.30-16.30; 19.30-22.15

donderdag 13.30-16.30; 19.30-22.15

zaterdag 13.30-16.30 (voorlopig
nog gesloten)

zondag 13.30-16.30

e-mail: info@grandcru82.nl

website: www.grandcru82.nl

Al leek het een
tijdlang een illusie,
de verzekering kwam tot
de enig juiste conclusie:
'Brandstichting' en geen
'Technisch Mankement',
dus voor onze club toch
nog een 'Happy End'!

Bestuur,
gefeliciteerd!

Het bestuur deed
een oproep en
wat bleek?
De leden lieten de
vereniging niet
in de steek!
Zij doneerden met gulle
hand en hielpen zo onze
club een heel eind
uit de brand.

Dank je wel!

Door dagelijks om te
gaan met anderhalve
meter, schatten wij
op de baan de
afstanden
steeds beter ...

Ook positief

We stonden al
op winst,
maar in de laatste
mène schoot ik nog
een Carreau-na

Indien onbestelbaar:
Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam

